

Preek Allerheiligen & Allerzielen, zondag 4 november 2018, Citykerk Het Steiger

Voorganger: Adrie de Lange

Lezingen: Wijsheid 3, 1-9 en Joh. 11, 17-27.

Allerheiligen en Allerzielen hebben iets van de melancholie van de herfst, wanneer de bladeren van de bomen beginnen te vallen en de laatste bloemen in de tuin het langzamerhand begeven; zeker als de eerste nachtvorst zich aandient. Meer dan anders in het jaar worden we nu in de natuur gewezen op de vergankelijkheid van het leven. Allerheiligen en Allerzielen zijn in zekere zin protestdagen tegen de vergankelijkheid van het leven. De Kerk wil haar gelovigen inprenten, dat in Christus de dood overwonnen is en in het evangelie van vandaag presenteert Christus zich als de verrijzenis en het leven tijdens een gesprek met Marta, wier broer Lazarus overleden is. Verderop in hetzelfde evangelie zal Jezus Lazarus doen opstaan uit de dood als een voorafspiegeling van zijn eigen verrijzenis.

Ook in de eerste lezing uit het boek der Wijsheid is sprake van onvergankelijk leven voor de zielen der rechtvaardigen. In de joodse traditie zijn de rechtvaardigen wat in onze katholieke traditie de heiligen zijn. De rechtvaardigen zijn mensen, die allerlei beproevingen doorstaan hebben en toch hun authenticiteit behouden hebben. De rechtvaardigen worden gekenmerkt door wijsheid en rechtschapenheid.

Volgens een oude joodse overlevering leven in elke generatie minstens zesendertig rechtvaardigen die het lijden van de wereld op zich nemen en er voor zorgen dat God zijn handen niet terugtrekt van onze wereld. Jezus wordt op het kruis door de honderdman ook bestempeld als een rechtvaardige. Het Hebreeuwse woord voor een rechtvaardige is 'tsaddik'. 'Tsaddik' genoemd worden is een eretitel, zoals ook heilig verklaard worden als een eretitel beschouwd mag worden.

In de loop der eeuwen hebben mensen op diverse wijzen gestalte gegeven aan een bijzondere levenswijze vanuit hun geloofsopvatting. Sommigen hebben dat op zo'n indrukken wijze gedaan dat ze heilig verklaard zijn en ons tot op de dag van vandaag inspireren. Het feest van **Allerheiligen** is daar de belichaming van.

Daarnaast zijn er talloze mensen, die ons ontvallen zijn en in kleinere kring bekendheid en respect genieten. Met name denken we dan aan overleden familieleden en mensen uit onze vriendenkring. De bedoeling van **Allerzielen** is om aandacht te schenken aan al deze dierbaren en stil te staan bij hun betekenis voor ons leven in het hier en nu, want onze dierbare overledenen missen we voor de rest van ons leven hier op aarde en het kost soms veel tijd, verdriet en inspanning om ons daarmee te verzoenen. Men spreekt niet voor niets over rouwverwerking en vroeger bestond er daarom een bepaalde rouwperiode met kerkelijke rituelen en bepaalde kledingvoorschriften, zodat iedereen wist dat die mensen in de rouw waren, omdat hen een dierbaar iemand ontvallen was. Nu lijkt het er soms op dat je weer snel tot de orde van de dag moet terugkeren en is er vaak nauwelijks tijd voor rouwverwerking, want alles draait in onze moderne samenleving om '*business as usual*'.

Wij zijn echter hier bijeen om troost en kracht putten uit onze geloofstraditie in het besef dat wij geroepen zijn om betekenis te geven aan ons leven en om onze dierbaren te gedenken, die ons ontvallen zijn en voor wie we hopen, dat zij mogen leven in Gods onvergankelijk licht waar wij zelf ook op hopen; nu en in het uur van onze dood. Amen.