

**Afscheidsvespers oude Dominicaanse gemeente
24 juni 2018
Citykerk Het Steiger**

Lezing: 2 Tess. 2, 13-17

Overweging door Ben Vocking o.p.

Overweging:

Afscheid nemen we van elkaar, nadat we een hele lange tijd met elkaar zijn opgetrokken.

Woorden van Paulus werden tot ons gericht. Hij zegt dat God ons allen heeft uitgekozen om gered te worden. We mogen de heerlijkheid van Jezus verwerven.

Ik denk, dat we mogen zeggen dat we over en weer elkaar op die weg van Jezus gewezen hebben. We hebben de afgelopen jaren met elkaar over die Blijde Boodschap, de weg-van-Jezus gesproken. We hebben geprobeerd om elkaar wakker te houden en elkaar er aan te blijven herinneren, dat we allen tot die weg van Jezus geroepen zijn.

Met nadruk leg ik de klemtoon op dat SAMEN. Niemand heeft het laatste woord; het gaat er altijd om dat we in gezamenlijkheid de juiste weg kiezen. In dat SAMEN vinden we de weg.

We hebben elkaar suggesties kunnen geven, om het een en ander te doen op het vlak van ons bezinnen en vieren; op het vlak van delen en aandacht hebben voor elkaar.

- Denk maar aan de maandelijkse wake bij het uitzetcentrum, om te protesteren tegen het beleid van de overheid én om de gevangenen te laten voelen dat wij aan hen denken.
- Denk maar aan het bezoeken van zieken en ouderen. We mogen elkaar niet vergeten
- Denk maar aan het plannenmaken voor de toekomst waar een groep van Het Steiger op dit moment mee bezig is. We willen er samen zorg voor dragen dat we elkaar vast blijven houden en elkaar blijven inspireren.
- Vele mensen zijn op de verschillende plekken betrokken bij de vieringen.

Met Paulus mogen we aan elkaar zeggen: Moge Jezus Christus ons allen bemoedigen en sterken, opdat niemand verloren loopt.