

Overweging zondag 6 mei 2018 Citykerk Het Steiger

Voorganger: Ben Vocking o.p.

Lezingen: Hand. 10, 25-26 + 34-35 + 44-48 en Joh. 15, 9-17

Overweging:

Eind deze week herdenken we, ook in deze kerk, dat het 70 jaar geleden is dat de Staat Israël gesticht werd, maar ook dat het 70 jaar geleden is, dat de Palestijnen uit hun gebied verdreven werden. De situatie is voor beide volken, voor beide groepen meer dan wanhopig.

We willen met die herdenking bijdragen aan een rechtvaardige vrede voor Israëliërs en Palestijnen. Er moet toch iets te doen zijn om beide groepen wat meer bij elkaar te brengen!!!

We hoorden in de lezing uit de Handelingen van de Apostelen, dat er bij God geen aanzien des persoons is. Dat is iets wat wij NOOIT mogen vergeten.

En mag je niet zeggen, dat de roeping van het Joodse volk was een samenleving te maken, waar voor iedereen een plek is en waar de hoofdstad Jeruzalem zal heten: STAD VAN VREDE?

Die brede opdracht heeft het Joodse volk gekregen: denk niet enkel aan jezelf, maar richt je aandacht op allen!

Petrus had via een visioen ontdekt, dat mensen gelijk zijn; dat je met alle mensen om mag gaan, dus ook met heidenen zoals die man van het Romeinse leger Cornelius. Ieder die het goede doet is God welgevallig. De mensen daar bijeen in het huis van Cornelius werden begeistert En dan neemt Petrus het besluit hen te laten dopen; anders gezegd: hen te plaatsen op de weg van Jezus.

Paulus zal later heel consequent die keuze uitvoeren: allen, wie ook en waar ook vandaan, zijn geroepen om zich op die weg van Jezus te begeven. Hij heeft daar nog eens een aanvaring over met Petrus, die op een bepaald moment - uit vrees voor zijn volksgenoten – het in Antiochië niet aandurfde om openlijk met heidenen om te gaan (Gal.2, 11-14).

Jezus brengt aan zijn eerste leerlingen nog eens heel uitdrukkelijk naar voren hoe hij naar hen kijkt en wat hij van hen verwacht.

- Jullie zijn mijn vrienden. Ik heb voor jullie geen geheimen. Ik heb jullie alles bekend gemaakt wat ik gehoord heb; wat mij geopenbaard is.
- Ik voel me door God bemind. En zo heb ik jullie liefgehad.
- Ik heb me aan de geboden van God gehouden. Ik vraag aan jullie hetzelfde te doen. Kijkt naar mij en je weet wat je te doen hebt.

We weten wat hij deed: hij deelde met mensen en hij wist hen uit te nodigen hetzelfde te doen. Laat de mensen maar gaan zitten en hij begon te delen met de vijf broden en de twee vissen. //// Hij wist mensen te bemoedigen; hij bad voor de onderlinge eenheid van zijn leerlingen./// Hij wist te vergeven: denk maar aan die vrouw die ze wilden stenigen en waarover de religieuze leiders zijn goedkeuring wilden hebben: 'wie zonder zonde is, mag de eerste steen werpen.'/// Tot het einde van zijn leven bleef hij dienstbaar: 'als ik, jullie heer en meester. jullie de voeten gewassen heb, moeten jullie dat ook doen. Het gebod van de liefde; de uitnodiging om lief te hebben, is fundamenteel. We komen er nooit mee klaar.

- Jullie hebben niet mij uitgekozen, Ik heb jullie uitgekozen. En ik blijf jullie vragen om op mijn weg verder te gaan. Hij zegt: mensen, je weet hoe dat is; het is niet gemakkelijk.

Mijn medebroeder Harrie Salemans durfde te zeggen: in de godsdienst gaat het altijd om MEDEMENSELIJKHEID. Dat hoorden we vandaag opnieuw.