

Overweging Eerste Paasdag, 1 april 2018, Citykerk Het Steiger

Voorganger: Ben Vocking o.p.

Lezingen: Hand. 10, 34a.37-43, Kolos. 3, 1-4, Joh. 20,1-9

Overweging: Vandaag hebben we te maken met een nieuwe Petrus, niet de Petrus, die Jezus de laatste avond van zijn leven liet vallen.

Hij wordt ontboden door de Romeinse honderdman Cornelius om bij hem te komen: een Jood die binnen moet treden bij een heiden. Maar – voordat hij door deze Cornelius wordt uitgenodigd - heeft hij een visioen. Er wordt een groot laken neergelaten met allerlei onreine dieren, En Petrus wordt uitgenodigd om daarvan te eten. Hij zegt: dat heb ik nog nooit gedaan...

Maar dan krijgt hij te horen:

voor God is niets onrein. Je kunt dan ook rustig als Jood bij die Romein binnentreden.

En als hij dan daar binnengaat, vertelt hij heel kort over zijn ervaringen met Jezus: hij ging weldoende rond...; hij heeft heel veel voor mensen betekend; hij was mensen heel nabij.. Maar gedurende zijn leven werd er steeds weer naar voren gebracht, dat ze plannen maakten om hem uit de weg te ruimen. En dat hebben ze gedaan; ze hebben hem vermoord.

Wij echter zijn getuigen dat hij leeft. Zijn trouw heeft hem tot leven geleid. Wij hebben de ervaring dat hij met ons meetrekt.

Het was op die eerste dag van de week, vroeg in de morgen, dat Maria Magdalena naar het graf ging waar het lichaam van Jezus was neergelegd.

Het was ook de derde dag na zijn dood.

De derde dag is bij Johannes altijd het moment van iets NIEUWS.

De steen is verwijderd. Maria vliegt naar Petrus en Johannes om dit te melden.

Zij gaan er onmiddellijk heen. Johannes komt als eerste aan, maar hij wacht op Petrus.

Die gaat naar binnen en die ziet dat de zweetdoek opgerold ligt...

Als tweede gaat Johannes naar binnen. Dan staat er: hij ziet en gelooft. Johannes ontdekt op dat moment, dat de trouw van Jezus tot leven geleid heeft.

De ontgoocheling en de droefheid verdwijnen. Jezus is niet in de dood verzwolgen.

En zij slaan zijn weg in.

Pasen wordt de dag van het NIEUWE LEVEN. Pasen is de dag, waarop we uitgenodigd worden om ons als nieuwe mensen te gaan gedragen, als mensen die evenals Jezus weten te delen, te vergeven, te bemoedigen.

Die weg moge de onze worden.