

Overweging zondag 4 februari 2018 Citykerk Het Steiger

Voorganger: Ben Vocking o.p.

Lezingen: Job 7, 1-7 en Marcus. 1, 29 -39

Overweging: Job, de man van het lijden...

Het lijden ontbreekt nooit in de berichten van krant en t.v.: oorlogen, honger, martelingen, moorden, vluchtelingen die te lijden hebben. En dat gebeurt op vele plekken in onze wereld. Vorige week stond er nog een verhaal in de krant over een 17-jarige Joodse jongen, die vergast werd in Dachau. Na de Tweede Wereldoorlog zeiden we: DIT NOOIT MEER! We zien echter het resultaat. We zien ook hoe onze regering, en vele anderen zwijgen t.a.v. de ellende, die mensen wordt aangedaan. Want...economische belangen blijven een te grote rol spelen. Het is triest maar waar. Denk maar enkel aan hoe onze regering omgaat met de belofte om een aantal honderden vluchtelingen, die in Griekenland terecht zijn gekomen, op te vangen.

Vele mensen leven in armoede. En - zo werd er van de week verteld - de zes rijkste mensen bezitten evenveel als de helft van de hele mensheid.

Vandaag kregen we een klein stukje te horen uit dat boek Job, het boek dat spreekt over en worstelt met het kwaad, het lijden.

Is het een straf voor het begane kwaad, zoals de vrienden van Job bedenken? NEE. Dat kan ook niet. Denk maar aan kleine kindjes die ziek worden.

We hebben er geen antwoord op. Heel veel kwaad wordt veroorzaakt door mensen. Kijk maar naar de oorlogsgebieden zoals Syrië, Afghanistan, Sudan...

In uiterste nood klaagt Job, evenals Jezus zal doen op het kruis, Gods afwezigheid aan. 'Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?'

Wij mensen, die het kwaad zien gebeuren, worden dringend verzocht het lijden van anderen te verzachten.

Jezus is wetsgetrouw; hij gaat op sabbat naar de samenkomst in de synagoge. Dan gaat hij met de eerste vier leerlingen naar het huis van de schoonmoeder van Petrus. Eventjes breekt het Godsrijk door. Jezus pakt de aan koorts lijdende vrouw bij de hand. De koorts verlaat haar.

De reactie op de genezing is: DIENEN. Dienen hoort bij het Godsrijk.

Nadat hij contact had gehad met vele mensen en hen nabij was geweest, het kwaad uitdrijvend, dat hen teisterde, trok hij zich vroeg in de morgen terug naar een eenzame plaats om te bidden, en om na te denken over zijn taak naar mensen toe.

Wat wordt er van mij verwacht? Wat is mijn taak in dit leven? Waar moet ik met mensen over spreken? Hoe moet ik me met mensen verstaan?

Wat betekent het in-contact-staan-met-God voor mijn gedrag naar mensen toe...? Het moet hele grote gevolgen hebben. Het gaat over liefde en barmhartigheid; het gaat over delen en vergeven; het gaat over respect ... Hij bad tot God opdat hij met Gods ogen naar mensen zou kunnen kijken.

Die eerste leerlingen gaan achter hem aan en vinden hem.

Als zij dan zeggen dat iedereen naar hem op zoek is, antwoordt hij dat ze verder moeten trekken om het Goede Nieuws ook op andere plekken naar voren te brengen.

Wat is dat goede nieuws?

God houdt van ons; God is liefde.

Wij, mensen worden uitgenodigd om in die liefde te leven. En dat heeft hele grote consequenties. We mogen geen streep trekken tussen de zondag en de maandag om na de zondag weer over te gaan tot het leven van alle dag. Ook op maandag worden we geroepen om te delen en te vergeven; om het lijden te lijf te gaan.

Ik denk aan de man, die 75 jaar geleden met de krant TROUW begon. Hij was consequent in zijn keuze tegen het onrecht begaan door de bezetter. Hij heeft dat met de dood moeten bekopen.

Lang niet altijd doen we wat er van ons verwacht zou mogen worden.

Maar één ding is zeker: we mogen altijd weer opnieuw beginnen.

Met deze opdracht gaan we weer de nieuwe week tegemoet.