

Overweging Nieuwjaarsdag 2018 Citykerk Het Steiger

Voorganger: Ben Vocking o.p.

Eerste lezing: Num. 6, 22-27

De Heer sprak tot Mozes: zeg aan Aaron en zijn zonen: als u de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden:

'Moge de Heer u zegenen en behoeden!

Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!

Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!'

Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen.

Tweede lezing: Lc. 2, 16-21

Overweging:

We waren zo gewend aan het jaar waar we afscheid van hebben genomen, dat we nu het gevoel hebben met lege handen te staan... Een heel nieuw jaar, dat nog helemaal open is. Wat zal er gaan gebeuren...? Er is dreiging in overvloed... Bij ons is er dreiging; voor heel veel mensen bestaat er een afgrijselijke situatie met geweld, onderdrukking, uitbuiting, martelingen...

Het is niet voor niets, dat vandaag – een week na het geboortefeest van Jezus – er door de Paus heel veel nadruk gelegd wordt op de VREDE. We mogen terugdenken op wat we hoorden bij de geboorte van Jezus: *Vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.*

We wensen elkaar aan het begin van het nieuwe jaar heel veel zegen. Dat deed ook Aaron aan het begin van de grote tocht door de woestijn.

We wensen elkaar vrede toe; we geloven dat we – wat er ook gebeurt – door God gedragen worden. Zo staat dat in het psalmgebed: *'Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij; Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald; Gij zijt voor mij en Gij zijt achter mij.'*

Maar tegelijkertijd weten we, dat ons van alles kan overkomen. Denk maar aan de mensen in de oorlogsgebieden...

We kunnen een voorbeeld nemen aan de herders: zij gingen VERANDERD terug naar hun schaapskooi, God lovend en prijzend om wat ze gehoord en gezien hadden. En van Maria wordt er verteld, dat zij alles in haar hart bewaarde en dat overwoog. Zij heeft een heel leven nodig gehad om iets te begrijpen van wat haar gevraagd was.

Zo mogen wij het verhaal van vorige week met ons meedragen, wetend dat ook wij geroepen blijven, om aan de vrede handen en voeten te geven door solidair te zijn met anderen;

door mededogen te tonen;
door recht te doen aan mensen;
door niet te dulden dat wie dan ook vernederd, geknecht of uitgestoten wordt.
Ik wens u en mijzelf toe, dat wij in dit nieuwe jaar vredebrengers mogen zijn.