

Overweging zondag 3 december 2017 1^e Advent

Citykerk Het Steiger

Voorganger: Ben Vocking o.p.

Eerste lezing: Jes.: 63, 16b-17 +19b+64, 3b-8

Tweede lezing: Mc. 13, 33-37

Overweging: We kennen allemaal die prachtige schildering uit de Sixtijnse kapel, waarin een mensenhand de hand van God aanraakt. We zijn met God verbonden; van die God hebben wij het leven ontvangen. - - - Wordt er daarmee niet gezegd: mensen, blijf met die God verbonden; laat dat contact niet los...

Vandaag wordt er naar voren gebracht, dat wij het gevoel hebben, dat de Heer ons losgelaten heeft. We zijn onbuigzaam geworden. We voelen ons ver weg van Hem.

En als we kijken naar wat er in onze wereld gebeurt, dan moeten we wel erkennen, dat we in een vaak goddeloze wereld zitten: een dreigende oorlog; in verschillende landen worden mensen mishandeld en vermoord; heel veel draait om geld; een eindeloze zelfverrijking ten koste van anderen; vluchtelingen die aan hun lot worden overgelaten en vaak moeten ervaren dat zij hier niet welkom zijn; vluchtelingen, die niet uitgezet kunnen worden en dan maar op straat gezet worden zonder enige hulp; mensen, die niet geholpen worden om hun schulden te kunnen vereffenen...

We voelen ons vaak ver weg van die verbondenheid met God, zoals die in de Sixtijnse kapel naar voren gebracht wordt.

Er wordt gevraagd, dat de Heer terugkeert, zoals dat gebeurde bij Mozes in het brandende braambos. Er wordt gevraagd, dat wij evenals Mozes in staat kunnen zijn om te handelen zoals hij dat gedaan heeft: leven in rechtvaardigheid; opkomen voor de bevrijding van zijn volk uit de slavernij.

Als wij doen wat God van ons verwacht (denk maar aan de tien woorden: God eren, respect hebben voor onze ouders; respecteren wat van een ander is; het leven van mensen eerbiedigen) dan zijn we mensen-van-God; dan is Hij in ons midden; dan raken wij met onze hand die van God aan.

Dat contact ligt in onze hand. Waar wij rechtvaardig handelen, daar is God in ons leven aanwezig.

Opnieuw kregen we een woord van Jezus te horen: WEES WAAKZAAM! Hij brengt dat in een verhaal naar voren. We zijn als mensen, die gevraagd zijn om

met elkaar zorg te hebben over wat ons is toevertrouwd, nu de eigenaar van alles op reis gegaan is en ons alles heeft toevertrouwd.

Zorg dat er licht blijft. Probeer het licht te handhaven; probeer er voor te zorgen, dat het licht brandend blijft.

En vandaag, in de voorbereidingstijd voor kerstmis, mogen we aan elkaar vragen: Zie je geen lichtjes om je heen...? Mensen, die aandacht hebben voor zieken en gevangenen...; mensen, die hongerigen en dorstigen tegemoet treden...; mensen die vluchtelingen tegemoet treden...

Wees waakzaam! Let op het licht. Laat het licht niet doven. Neem je verantwoordelijkheid.

Kijk naar het goede wat er gebeurt, en doe daar aan mee. Dan bereiden we de weg naar de komst van hem, die onze weg geworden is; die in trouw met anderen is omgegaan.