

## Overweging Allerzielen zondag 5 november 2017 Citykerk Het Steiger

Voorganger: Ben Vocking o.p.

*Lezingen: Apocalyps 21, 1-7 en Lucas. 23, 44-46.50.52.53-24,1-6a*

**Overweging:** Jezus sterft aan het kruis onder het uitroepen van de woorden: *Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.*

Jozef van Arimatéa zorgt ervoor dat het lichaam van Jezus begraven kan worden, en niet in een massagraf geworpen gaat worden.

Volslagen kapot waren de leerlingen van Jezus. De man die zoveel voor hen betekend had; de man die hen anders naar mensen had laten reageren; de man die hen over vergeving gesproken had; hij was vermoord; aan zijn leven was een einde gekomen. Ontgoocheld en wanhopig waren ze: hoe nu verder?!! Dan worden ze geconfronteerd met het verhaal van vrouwen, die naar het graf gegaan waren om het lichaam van Jezus met welriekende kruiden te behandelen.

De vrouwen hadden te horen gekregen: wat zoeken jullie de levende bij de doden?

HIJ LEEFT; HIJ TREKT MET JULLIE MEE.

Gaandeweg waren zij in staat te bedenken, dat hij met hen meetrok. De overtuiging groeide in hen, dat zijn leven niet zinloos was geweest. Zijn trouw heeft hem tot leven geleid. Waar je zo trouw bent aan mensen, daar verdwijnt je niet in de dood.

Hij is niet in de dood verzwolgen. *‘Wat zoek je de levende bij de doden?’*

In die overtuiging gingen zij verder, mensen oproepend om –Jezus achterna – te leven in trouw aan anderen.

Vandaag staan we stil bij onze overledenen. Sommigen van hen namen afscheid na een lang leven. Zij berustten in dat afscheid. Anderen werden te vroeg uit dit leven weggerukt. En we denken ook aan de vele mensen, die omgebracht en omgekomen zijn in de vele oorlogen...

Met Johannes kijken we in een visioen naar de toekomst; naar zijn visie op de toekomst.

- De nieuwe hemel is een transformatie van de oude.

- Het is een restauratie van de oude wereld.
- Het is een her-schepping.

Mensen vóór Johannes zoals Jesaja (65,17) hadden hier al over gesproken: 'De schepping zal verlost worden van de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorie van de kinderen Gods.

In de nieuwe hemel heerst gerechtigheid. Daar wordt aan een ieder het zijne gegeven.

De negatieve ZEE is weg. Want daar heerste het monster van het onrecht.

De nieuwe aarde wordt geschonken. Daar heerst een moederlijke God, die de tranen van de ogen zal afwissen.

Johannes zegt: mensen dit alles is al aan het gebeuren. In Jezus is dit alles begonnen.

**MENSEN, STAAT OP!** Gaat van ROUW naar VERTROUWEN in nieuw leven! Wij allen worden uitgenodigd om hem achterna aan dit visioen te gaan werken door tranen bij anderen te wassen; door te drinken te geven; door eten te geven aan de hongerigen; door oog te hebben voor zieken, gevangenen en vreemdelingen.

Door zo te handelen kunnen we dat visioen van Johannes van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde realiseren.

Vandaag, nu wij onze doden herdenken, willen we hieraan denken: ons aller uitnodiging om hen achterna te bouwen aan die nieuwe aarde, en vragend dat onze doden in God geborgen mogen zijn.