

## Dominicus (6- 8- 2017)

**Eerste lezing:** 2 Tim. 4, 1- 8

**Tweede lezing:** Mat. 5, 13- 19.

### **Overweging:**

Het is goed om nog even in herinnering te brengen wat aan Dominicus en bisschop Diego gebeurde, toen zij op weg waren naar Denemarken om een bruid te zoeken voor de kroonprins van Spanje. Waarschijnlijk was Dominicus, die kanunnik was in Osma, door Diego gevraagd om hem te vergezellen. Daar in Zuid Frankrijk komen ze in contact met de Katharen. Deze mensen hadden de overtuiging, dat de stoffelijke wereld slecht was. Die moest je zoveel mogelijk mijden. Zij leefden zeer streng.

Dominicus en Diego namen hun intrek in een herberg, waarvan de eigenaar een Kathaar was. Ze voerden een heel lang, nachtelijk gesprek en luisterden goed naar elkaar. En langzaamaan kwamen ze tot elkaar.

- Hoe kan het zijn, dat - waar God ook deze stoffelijke wereld geschapen heeft – deze slecht zou zijn...?
- Maar ook - de waard bracht dat naar voren - waar we spreken over Jezus, over zijn weg, daar moet dat in eenvoud gebeuren, zonder macht en aanzien. Diego en Dominicus wisten maar al te goed, dat in die tijd het evangelie naar voren gebracht werd 'hoog te paard' met veel machtsvertoon. En zij besloten dan ook al datgene wat op macht en aanzien zou lijken, terug te sturen naar Spanje.

Beiden bekeerden zich en gingen als nieuwe mensen verder, zowel de waard als ook Diego en Dominicus.

Indachtig wat er aan Timotheüs gezegd was gingen zij verder met de verkondiging van de veeleisende boodschap van Jezus. Ze wisten dat mensen de neiging hebben om de hardheid en de veeleisendheid van Jezus' woorden weg te laten. Want dienstbaar- zijn aan anderen vraagt heel veel; begane fouten van anderen vergeven kost heel veel; en datzelfde geldt voor de misstappen die wij naar anderen gedaan hebben.

We hebben de neiging om wat moeilijk is weg te schuiven.

- Denk maar aan het ruimte maken voor vluchtelingen; voor mensen met een andere cultuur;
- of - als ik heel veel verdien - dat aan te pakken, opdat er meer gelijkheid onder mensen komt;
- of wat mij gevraagd wordt te doen voor het milieu; van harde eisen willen we liever niet horen.

Zij zijn verder op weg gegaan. Ze wisten zich geroepen om LICHT binnen te brengen in het leven van anderen en er voor te zorgen dat er geen bederf zou zijn door als ZOUT te zijn.

Dominicus werd een LICHT voor mensen

- ...toen er een hongersnood in Palencia was, waar hij studeerde, verkocht hij zijn dure boeken om de mensen te ondersteunen.
- Hij oordeelde dat er blijvend gewerkt moest worden aan de verkondiging van de Blijde Boodschap. Daartoe stichtte hij een Orde, en hij had vertrouwen in de mensen, want hij stuurde hen twee op twee op pad: doe maar wat je mij hebt zien en horen doen!

En - zo hoorden wij - de Jezus die zij volgden, wilde trouw zijn aan alle wetten. Dat klinkt nogal legalistisch. Maar dat wordt er absoluut niet mee bedoeld. Als er gesproken wordt over trouw zijn aan de wetten, dan wordt er gedacht aan wat er beschreven staat in de vijf boeken van Mozes waarin er gesproken wordt over

- Gods trouw aan de mensen. Zoals God trouw is, zo worden wij uitgedaagd om trouw te zijn aan elkaar.

We noemen die vijf boeken dan ook HET BOEK VAN DE WET.

- Er wordt gesproken over de schepping van alles, en van de mens als beeld van God. En er wordt aldus gezegd: mensen, probeer zo goed als God te zijn.
- De bevrijding uit de slavernij wordt in het boek van de Uittocht naar voren gebracht. Zoals God door Mozes zijn volk bevrijdde, zo worden wij uitgedaagd om bevrijdend te zijn naar mensen om ons heen.
- De tien woorden. de tien geboden worden er vermeld: Mensen, probeer God te eren; probeer trouw te zijn en dankbaar aan je ouders, en respecteer mensen om je heen.

Daar moet je TROUW aan zijn. Mensen, ga op die weg verder. Wees een mens, die - als je deze kerk binnenkomt - luistert naar Jezus en Dominicus. De weg die zij bewandeld hebben, moge ook de onze worden!