

OVERWEGING HET STEIGER

Zondag 30 juli 2017, 17^{de} door het jaar A

1 Kon. 5, 7-13 / (psalm 119) / Rom. 8, 28-30 / Matt. 13, 44 - 52

Beste mensen hier bijeen,

Zou Paulus een beetje in vakantiesfeer zijn toen hij de brief aan de Romeinen schreef. En zou hij daarom zo vol overtuiging in hoofdstuk 8 de Romeinen indertijd maar tegelijk ook ons, in het heden, zo vrolijk, zo zorgeloos bijna, willen overtuigen van onze uitverkorenheid.

Het heerlijke weten, de vreugde, de zekerheid dat het wel goed zit tussen God en mens, ze spatten van het papier. Zó maken we Paulus zelden mee. Toch. Maar wat is het heerlijk, bevrijdend, om te horen dat ook die zogenaamde strenge Paulus zo vol van vertrouwen is.

(Wie wat strenger is, wat minder toegeeflijk, opgegroeid met een strengere geloofs- opvoeding, kan zich afvragen of dit niet al te pretentief is gesteld. Hoe weten we nu of we door God zijn voorbestemd tot het heil? Predestinatieleer en nog meer van die theologische zaken geven toch ook te denken?)

Maar vandaag, god zij dank, helpt Paulus, de zeer gelovige apostel, niet de eerste de beste, ons een beetje van die tegenwerpingen af.

Hij noemt ons: gelijkvormig met het beeld van Jezus, Zoon van God. Als wij in zijn geest handelen en wandelen, dan zullen we in zijn geest ook delen in de glorie.

Pak maar aan, doe er iets mee. Doe, bijvoorbeeld, als koning Salomo: wees voorzichtig, behoedzaam. Laat je niet verblinden door de schone schijn. Herpak je iedere keer weer als het verkeerd is gegaan en groei als mens door tot een medemens voor allen die op je pad komen. En die groei, dat iedere keer weer uitvinden van wat er echt toe doet en wat bling-bling is, die groei levert de ware wijsheid op. (al kan dat door ons eigen doen en laten soms heel lang duren...)

De jonge koning Salomo vraagt niet om rijk te worden, maar om oog te krijgen voor het rijk der hemelen. Dat is een mond vol, een geheimzinnig iets, het ligt bepaald niet voor het opraken.

Daarvoor zijn de tegenstrijdigheden in ons leven te groot. We willen wel, maar zien het niet zo helder. Ja, SOMS, HEEL EVEN, zoals de dichter Oosterhuis ons voorhoudt.

En onze goede wil raakt bepaald de weg kwijt wanneer we veel tegenspoed ervaren op ons levenspad. DAT RIJK VAN U, KOMT ER NOG WAT VAN? – zo vraag je je soms vertwijfeld af.

De gelijkenissen die we vandaag hoorden helpen een beetje met de grote puzzel die ons eigen leven vaak is.

Je hoort over hoe je dat Rijk mag zien, hoe je erover mag denken. Hoe je het kunt herkennen, alsof er een certificaat van echtheid aan hangt.

Volgens het verhaal dat Jezus ons vandaag, wederom dankzij Matteus ons vertelt, is zowel geldend voor toen als voor nu: het leven van ons mag je ook beschouwen als EEN groot sleepnet. Het hoort bij ons en we trekken het alle dagen van ons leven voort. Met als gevolg een enorme vangst; een vangst met alles erop en eraan. Vraag het maar na aan onze vissers: zij die vissen op de Noordzee en verder. Ook zij zien het in hun netten: Goed en kwaad zijn door elkaar gehusseld en het uiteindelijk is het moeilijk om goed en kwaad te onderscheiden.

Laten we het maar proberen te duiden: enerzijds is er het perspectief op een glanzende carrière, waarvoor je dan wel de liefde van je familie moet inleveren; daar de kans op status en macht; die geen prettiger mens van je maken; en daar het grote geld dat je in staat stelt om te doen en te laten wat je wilt. Denk je. In je waanwijsheid, een “wijsheid” die je toelacht, maar die geen wijsheid is.

Anderzijds is er de ware wijsheid, de wijsheid waar Salomo om vroeg, de wijsheid die je niet altijd toelacht, die niet makkelijk is, maar die je echt helpt.

Ja, het komt goed. Zelfs als je tegenslag op tegenslag krijgt te verduren, maag je er op vertrouwen: het komt goed. Want wij zijn gelijkvormig met het beeld van Jezus, Zoon van God.

Paulus, de apostel, de ijzervreter en tegelijk de zachtmoedige. Hij is degene die ons vertrouwen schenkt.

Vrij naar hem:

*“Heb God lief en het zal je goed gaan, weet je geroepen door Hem,
Herder van mensen, en het zal je goed gaan;

Weet je gelijkvormig aan Jezus, Zijn Zoon,
Herder van mensen, en het zal je goed gaan;

Weet je voorbestemd tot het heil, en het zal je goed gaan;

Weet je gerechtvaardigd door God en het zal je goed gaan;

Weet je verheerlijkt als Jezus en het zal je goed gaan....”

*Vrij naar het werkboek Weekendliturgie