

Overweging zaterdag 10 juni 2017 Citykerk Het Steiger

Voorganger: Gerda Hendriks

Lezingen: Exodus 34, 4-9, Psalm 150 en Mattheüs 28, 16-20

Wij zijn aan het einde gekomen van een lange reeks zondagen met een bijzonder karakter: de Veertigdagentijd, Pasen, de zeven zondagen van de Paastijd, Hemelvaart en het Pinksterfeest. Drievuldigheidszondag sluit deze lange periode af. In de weg, die we de afgelopen maanden met elkaar gegaan zijn, hebben we Gods aanwezigheid onder ons op verschillende wijzen leren verstaan. In een terugblik op heel die weg van lijden en opstanding, van worsteling en geestdrift richten we ons nu nog eenmaal op een bijzondere wijze tot God. We zingen God lof toe, omdat Hij op een zo veelzijdige wijze zijn aanwezigheid toonde.

Ook in de eerste lezing uit Exodus is God aanwezig en vertoont Hij zich. We hoorden het zeer indrukwekkende verhaal van de verschijning van God aan Mozes. God blijft verborgen, maar komt naast Mozes staan en roept zelf zijn naam uit. De omschrijvingen die Hij vervolgens van zijn naam geeft, tekenen Hem als liefdevol en genadig. God bewijst duizenden geslachten zijn liefde. Hij vergeeft mensen schuld, misdaad en zonde, maar laat niet alles ongestraft.

Uit alles wat Hij over zichzelf zegt blijkt, dat God bewogen is om mensen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat Mozes vraagt of God met hem en het volk mee wil trekken. God antwoordt daarop, in het vervolg, dat we niet gehoord hebben, dat Hij een verbond wil sluiten.

In Psalm 150 heft de hele schepping een lied aan, dat overstroomt van lof en dank. Het is het daverende slotlied van het boek van de psalmen. De dichter komt woorden en muziekinstrumenten tekort om de loftrompet voor de Levende te blazen.

Het evangelieverhaal van vandaag wil uitdrukken, dat Jezus het middelpunt blijft van de gemeenschap van gelovigen, niets of niemand neemt dat van Hem af. Daarom horen we, dat Hem alle macht gegeven is. Jezus neemt met een laatste instructie afscheid van zijn leerlingen. Vanaf een berg, zoals hij vroeger vanaf een berg zijn grote leerrede, de Bergrede had gehouden. De leerlingen moeten nu leraar worden en alle volken gaan dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Ook moeten zij alle volken leren, zich te houden aan alles, wat Jezus zijn leerlingen opgedragen had. Zo zullen zij het

geheim van Gods wezen leren doorgronden. En dat is wat Jezus vervolgens zegt: “Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld”. Daar horen we de Godsnaam in: “Ik zal er zijn”. En dát is Gods bijzondere geheim.

Vandaag zingen wij God lof toe. Omdat Hij zich kenbaar heeft gemaakt aan Mozes en in het leven van Jezus. Hij is bewogen om mensen en zijn gehele schepping.

Door ons te houden aan de opdracht van Jezus: “heb je naaste lief als jezelf”, de essentie van de tien geboden van Mozes, komen wij op het spoor van de zorgzame trouw, die ons omringt. We zullen Gods aanwezigheid mogen ervaren en vertrouwen in Hem durven stellen.

Moge het zo zijn. Amen