



bezinning – bezieling – beweging

Nieuwe Leesgroep

Wanneer: 2 oktober 2018

**Frequentie: 1 maal in de twee weken
vervolgdata worden samen met
de leden van de leesgroep
bepaald**

Hoe laat: 14.00 uur – 16.00 uur

**Waar: Dagkerk van Het Steiger,
1^e Nieuwstraathof 2 Rotterdam**

Aanmelden: Anton Hendriks,

a.hendriks.1@hetnet.nl

Telefoon: 010-4 18 29 85/06 39 442 448



Nieuwe Leesgroep

Begin 2 oktober 2018

Twee wekelijks

dinsdagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur



Wij gaan lezen: John D. Caputo, Hopeloos Hoopvol. Belijdenissen van een postmoderne pelgrim, Middelburg 2017, Skandalon € 22,50. Het boek moet men zelf aanschaffen.

Het is een boek dat over de geloofsgang van een Amerikaanse godsdienst-filosoof gaat. Zeer toegankelijk, persoonlijk en helder. De beschrijving, de

analyse van en reflectie op zijn geloofsgang zijn voor velen heel herkenbaar en invoelbaar. Een moedig boek, waarin de auteur zijn geloofsleven openlegt.

Opvallender wijs is de Dominicaan Meister Eckhart voor de auteur zowel “Lese- und Lebemeister” (gids voor lezen en leven), zoals hij ook voor veel andere filosofen als Arthur Schopenhauer en Martin Heidegger was. Verschillende fases van zijn leven gaat hij na aan de hand van het jongetje, de kloosterling en de hoogleraar.

In een tiental bijeenkomsten nemen we een hoofdstuk door en vertellen aan de deelnemers van de leesgroep wat ieder aan een hoofdstuk heeft gehad. Anton Hendriks zal als begeleider van de leesgroep waar nodig en waar op zijn plaats ter plekke vanuit andere hedendaagse auteurs proberen de horizon te verruimen.

De leesgroep begint op dinsdagmiddag 2 oktober 2018 om 14.00 uur. Anton Hendriks zal dan een algemene inleiding verzorgen die een toelichting wil zijn op de figuur en de betekenis van John Caputo.

De vervolgbijeenkomsten worden in overleg met de leesgroep gepland.

Boeken, die in de zijlijn kunnen worden meegenomen:



denken.

Thomáš Halík, *Geduld met God*. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven, Zoetermeer 2015². Halík is een Tsjechische hoogleraar filosofie en sociologie aan de Kareluniversiteit van Praag en tevens priester. Het zijn een reeks overweging/bespiegelingen met Zacheus als prototype. De thematiek is te vergelijken met de inhoud van het boek van Caputo, maar blijft binnen het kader een kerkelijk gelovig



Een ander recent boek, dat in de zijlijn kan worden meegenomen, is van de godsdienstfilosoof en theoloog en voormalig medewerker van het Dominicaans Studie Centrum voor Theologie en Samenleving.

Taede A. Smedes, *God, iets of niets?* De postseculiere maatschappij tussen GELOOF en ONGELOOF, Amsterdam 2016². Een boek dat pittig, maar wel actueel is en zich buiten het kerkelijk kader

beweegt. Het boek typeert atheïsten, religieuze naturalisten en post-theïsten, die een persoonlijke God vaarwel hebben gezegd maar wel het heilige en het verhevene op hun zoektocht hopen te vinden. Wie is nu gelovig of ongelovig?



Nog een ander boek kan ons in de marge helpen bij het lezen van mijn voorkeursboek: de hoofddocent cultuurfilosofie Universiteit van Leiden, Gerard Visser, *water dat zich laat oversteken*, Amsterdam 2011. Deze auteur heeft zich ingelaten met het denken van Meister Eckhart

Een ander
Kampen
religie als
christendom



boek is van de Belgische filosoof en docent wijsbegeerte: Dirk De Schutter, *Sporen van geloof*, 2010. Dit boek bundelt

bespiegelingen over God en over de christelijke een soort tegengeluid dat geloof en zeker het hun tijd hebben gehad. Het boek wil niet terug naar

vroeger want het verwoordt de kritiek op wat het christendom is en is geweest. De evangeliën, Paulus, Nietzsche, Hölderlin en Heidegger passeren de revue.



Als het te pas komt zal er naar teksten uit de volgende boeken worden verwezen:

Prof. Dr. Etty Mulder, *Hildegard*. Een genie uit de Middeleeuwen, Ambo Amsterdam 1998³. Een evenknie van Mester Eckhart, maar vroeger en anders en oorspronkelijk. Zij heeft een visie op de wereld als kosmos en de schepping, waarbij zij zeer holistisch te werk gaat, die terug te voeren is op Boëthius en Plotinos, die grote invloed hebben gehad op het denken in de middeleeuwen.



Meister Eckhart, *Deutsche Predigten und Traktate*. Herausgegeben und übersetzt von Josef Quint.

Voor de goed verstaanbaarheid van de tekst schreef Quint een onvolprezen inleiding op het denken van Eckhart. Ook hij was beïnvloed door Plotinos. Hij definieert het ongedeelde zijn als het Ene, waaruit wij voortkomen en na het lichter worden als geest/het denken weer teruggaan en een mee kunnen worden.