

Rotterdam, 18 november 2018.

Dames en heren,



Eerder zei ik al: het is een bijzondere dag: Onze eigen Ria Mientjes viert vandaag dat zij donderdag jl. haar 80<sup>ste</sup> geboortedag mocht gedenken!

Onze Ria is niet zo maar iemand: zij is -sinds haar pensionering van 'de zaak' - 15 jaar dus, de steun en toeverlaat van iedereen die iets wil **binnen** of in Het Steiger. Ria zorgt en doet voor dit huis en deze geloofsgemeenschap. Ook buiten de kerk zorgt zij nog meer. Dit is goed bekend, het is zelfs in Rome bekend.

Daarom is mij gevraagd haar het pauselijk ereteken 'Bene Merenti' op te spelden. Deze onderscheiding wordt gegeven aan personen die gedurende (zeer) lange tijd "goed doen" aan de mensen van hun gemeenschap.

Ik citeer uit de brief van aanbeveling (deze is 4 pagina's lang!)

- **Mevrouw Mientjes leeft de diaconale taak van een gelovige! Zij heeft oprecht zorg voor alle mensen die zij ontmoet: de leden van het gezin waarin zij is geboren, de mensen die rondom haar wonen, de mensen die zij ontmoette in en rond de winkel – op het Noordereiland.**
- **Zij is de mater familias van de volledige familie Mientjes en van de Steigerse gemeenschap.**
- **Zij voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor alle mensen om haar heen, ongeacht geloof, rijkdom, opleiding of kennis. Zij vraagt niet of het haar persoonlijk wat oplevert: zij geeft!**

Vervolgens wordt in deze brief genoemd met welke bezigheden Ria haar dagen vult. Iets doen, niet al dat papierwerk; gewoon het doen! Niet zeuren dat het moeilijk is, dat het niet gelegen komt, dat een ander het toch ook kan: Nee: aanpakken en uitvoeren! En dat alles zonder financiële vergoeding!

Zo kennen heel veel mensen haar.

Om te beginnen haar broers en zussen met allen die bij hen horen. Ook de mensen van het Noordereiland waar zij jaren lang een winkel had. In dit bedrijf werd alles verkocht wat mensen nodig hadden. Daarnaast was er altijd een vriendelijk woord, een

luisterend oor en niet te vergeten: handen en voeten die deden! Nog steeds is Ria daar een zeer bekend figuur. En last but not least: onze geloofsgemeenschap. Ook hier: Ria zorgt!

Daarom Ria, doet het mij een groot genoegen jou deze pauselijke onderscheiding te mogen opspelden.